

כוס לימונדה

בעז מתגורר בארצות הברית. לפרנסתו הוא שֶׁכֶר מְלוֹנִית קטנה באזור הומה אדם. תירימ מכל העולם באים לאזור זה, וחלקם נכנסים למלונית, אוכלים שבעים מרצים ולנים במלונית. וכך במשך שנים רבות וארכות מתפרנס בעז בשפע ובנחת.

עד שהגיעו ימי משבר כלכליים לארצות הברית. ענף התירות נחלש, תירימ הפסיקו להגיע, ורק אנשים בודדים נכנסו למלונית. פמוכן שדמי שכירות של המלונית היו גבוהים מאוד. ובעל הבית שהשכיר לבעז את המלונית היה עקשן וקשוח. ודרש את דמי השכירות בדיק בזמן, בלי פשרות ובלי הנחות. "אם לא יהיה לכם כסף, אזרק אתכם לרחוב".

הילדים, שמעו את השיחה בין אביהם למשכיר. ונהרדו. יניב בן השמונה, עשה מעשה. למחרת בבקר, הוא קם הכין לימונדה ביתית ויצא החוצה לחזית המלונית, סמוך לכביש הראשי. שם הציב שלחן ומעליו שלט גדול: "עזרו לי להציל את משפחתי! בעל הבית מאים לזרק אותנו לרחוב. קנו פום לימונדה ביתית בסך 2 דולר כדי שלא יפנו אותנו מהבית".

בימים הראשונים, רק אנשים בודדים קנו. אבל לאחר מספר ימים נקלע למקום העורך הראשי של העתון הנפוץ ביותר באזור. הוא צלם את הילד והכין כתבה ענקית על ספורו הנוגע ללב של הילד הקטן. ואז, בתוך ימים ספורים, הגיעו למקום כל יום מאות אנשים. לאחר שבועים הצליח יניב בן השמונה להרויח 6000 דולר!!!

בועז מתגורר בארצות הברית. לפרנסתו הוא שכר מלונית קטנה באזור הומה אדם. תיירים מכל העולם באים לאזור זה, וחלקם נכנסים למלונית, אוכלים שבעים מרוצים ולנים במלונית. וכך במשך שנים רבות וארוכות מתפרנס בועז בשפע ובנחת.

עד שהגיעו ימי משבר כלכליים לארצות הברית. ענף התיירות נחלש, תיירים הפסיקו להגיע, ורק אנשים בודדים נכנסו למלונית. כמובן שדמי שכירות של המלונית היו גבוהים מאוד. ובעל הבית שהשכיר לבועז את המלונית היה עקשן וקשוח. ודרש את דמי השכירות בדיוק בזמן, בלי פשרות ובלי הנחות. "אם לא יהיה לכם כסף, אזרוק אתכם לרחוב".

הילדים, שמעו את השיחה בין אביהם למשכיר. ונחרדו. יניב בן השמונה, עשה מעשה. למחרת בבוקר, הוא קם הכין לימונדה ביתית ויצא החוצה לחזית המלונית, סמוך לכביש הראשי. שם הציב שולחן ומעליו שלט גדול: "עזרו לי להציל את משפחתי! בעל הבית מאיים לזרוק אותנו לרחוב. קנו כוס לימונדה ביתית בסך 2 דולר כדי שלא יפנו אותנו מהבית".

בימים הראשונים, רק אנשים בודדים קנו. אבל לאחר מספר ימים נקלע למקום העורך הראשי של העיתון הנפוץ ביותר באזור. הוא צילם את הילד והכין כתבה ענקית על סיפורו הנוגע ללב של הילד הקטן. ואז, בתוך ימים ספורים, הגיעו למקום כל יום מאות אנשים. לאחר שבועיים הצליח יניב בן השמונה להרוויח 6000 דולר!!!

תיבה ומילה – כוס לימונדה

שורה

פ.ו.צ.	מלונית
ח.ר.ד.	מרצים
ש.כ.ר.	שכירות
ר.צ.י.	נחרדו
ל.ו.ג.	בודדים
ב.ד.ד.	הנפוץ

לכר ונקמה

	נכנס
	לן
	מתפרנס
	דרש
	שילם
	הציב
	זרק

